

Atelier tak, groep 4, 5 en 6.

De kunstdraaimolen

- Vind je het ook zo gezellig om in een winkel naar mooie kaarten te kijken ?
- Vind je het leuk om lekker ouderwets iemand een bijzondere kaart te sturen die je zelf gemaakt hebt?
- Wil je met leuke, leerzame materialen mooie kunstige dingen maken?
- Wil je wat meer weten over beroemde kunstenaars en je laten inspireren door hun kunsten?

Geef je dan op voor Atelier Tak!

Kom in 5 maandagmiddagen een draaiende kaartenhouder oppimpen met jouw verzinsels aan kaarten en originele werkjes.

We gaan een kunstdraaimolen maken en laten ons door verschillende kunstenaars inspireren.

Bijzondere druktechnieken komen aan bod zodat je ook meerdere kaarten kunt maken.

De kunstdraaimolen wordt geëxposeerd in school en na een poosje mag je alle werkstukken mee naar huis nemen. Wie weet stuur je een heel bijzonder iemand jouw kunstkaart?



Ik geef me op voor de naschoolse activiteit van Atelier tak bij juffrouw Ceciel op maandag 19 en 26 september en 3,10 en 17 oktober van 15.15 tot 16.45 uur.

Strookje inleveren tot woensdag 14 september bij de juf of meneer. Je hoort volgende week vrijdag of je mee kunt doen!

Naam, klas: