

## Voor in de nieuwsbrief van donderdag 29 oktober 2020



### 1. Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

Vandaag een korte Nieuwsbrief! Nieuws vanuit de directie en nieuws vanuit Natuur- en milieueducatie.

Ná een weekje vakantie zijn we afgelopen maandag weer gestart. Alle collega's zijn aanwezig waardoor we met een goed gevoel alle groepen kunnen bedienen. Ondanks de soms zeer lastige situaties op verschillende scholen in het land, moet ik u zeggen dat wij tot op heden met het team de zaakjes goed op orde kunnen houden. We hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt waardoor we op een veilige manier de voortgang van het onderwijs tot op heden goed kunnen waarborgen. We bekijken de situatie steeds opnieuw en stellen de maatregelen, indien nodig, bij.

Deze week zijn we gestart met de ouder-kindgesprekken. Het fysiek voeren van deze gesprekken ná schooltijd wordt door ons als zeer prettig ervaren. Het is fijn om u als ouder weer eens in de school te mogen ontmoeten. Geeft ons de kans om te vertellen hoe de start is geweest en waar de aandachtspunten voor de komende periode liggen.

Sinds een aantal weken verzorgen juf Carla, meneer Martijn en juf Lynn op de maandagen en donderdagen van 15 tot 16 uur bijles aan kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit zal de komende 7 weken zo blijven. Bij aanvang van deze bijlessen is er een zogenaamde schaduwtoets afgenomen om te kijken waar kinderen staan op het gebied van rekenen en taal. Aan het einde van de periode (tussen Sint en Kerst) zal opnieuw bekeken worden waar de kinderen dan staan en waar de interventie van de bijlessen toe heeft geleid. De scholen zijn gelukkig weer open en we doen allemaal ons best om alle kinderen te laten groeien, maar dit neemt niet weg dat het onderwijs van vóór de grote vakantie toch een grote impact heeft gehad op de ontwikkeling van kinderen. Hier hebben we oog voor en hier willen we als school graag op inspelen.

Sinds Parro ook gebruikt wordt om bepaalde zaken onder de aandacht te brengen (bijvoorbeeld verkeersveiligheid, verzuim, ouderbijdragen etc), merk ik dat de Nieuwsbrief hierdoor minder urgent is geworden. Neemt niet weg dat we ervoor kiezen de Nieuwsbrief voorlopig in stand te houden.

Rest mij nog te zeggen dat we op vrijdagmorgen 6 november mee doen aan het Nationale schoolontbijt. Dit houdt in dat alle kinderen in de eigen klas met de meneer of juf gaan ontbijten. Hierbij wordt tevens stilgestaan bij het belang van een goed ontbijt.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op **donderdag 12 november**.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

## Nieuws vanuit het leerteam Natuur- en milieueducatie (NME)

### Paddenstoelen!!

Brr het wordt steeds kouder en kouder. Er valt steeds meer regen, blaadjes, eikels, dennenappels en nog veel meer. Wie ruikt daar veel van op? Inderdaad de paddenstoel.

Zijn het nu paddenstoelen of zwammen? Dat hoor je wel eens en de namen zijn ook niet altijd duidelijk. Om het je makkelijk te maken moet je weten dat alles wat boven de grond zit de paddenstoel is, ofwel de vrucht. Wat onder de grond zit is de zwam, ofwel het organisme. Je kunt dit vergelijken met een perenboom. De peer is het fruit, de boom is het organisme. Zonder peer groeit de boom nog steeds, zonder boom geen vrucht. Bij paddenstoelen is dat net zo. De paddenstoel verspreid namelijk de sporen van de zwam.

Je denkt misschien dat paddenstoelen op zichzelf staan, maar ze zijn met elkaar onder de grond verbonden met verschillende schimmeldraden. Dit netwerk noem je het mycelium. Dit netwerk van draden kan wel 500meter lang zijn. Wist je dat het grootste netwerk van de wereld te vinden is in Oregon? Dit mycelium is meer dan 2400 jaar oud en 900 hectare groot. Dat zijn ongeveer 1800 voetbalvelden!!!



**Oproep:** heb je iets uit de natuur dat je eens tentoon wilt stellen in de vitrines van het Biolab? Laat het even weten d.m.v. een berichtje/briefje in het kistje bij de hoofdingang. Laat je naam en telefoonnummer achter en we bespreken het. De vitrinekast is op slot dus er zal niemand aan komen. Je kan wat van jou is altijd weer terug krijgen wanneer je dat wilt.

En terwijl de herfstblaadjes alweer op de grond liggen van het schoolplein en het langzaam frisser wordt ...zijn er stiekem dit jaar alweer heel wat NME (natuur en milieu educatie) lessen geweest. Daarnaast wordt er hard gewerkt ook al is dat niet altijd voor iedereen zichtbaar. Ja, dat blijven we doen, met liefde en passie. Hoe dan?

De eerste maanden van dit schooljaar stonden in het teken van het oogstfeest. Het was het begin van een andere aanpak rondom NME. We hebben een heuse groep die samenwerkt aan het in de school breder neerzetten en dichterbij de reguliere lessen brengen hiervan. Zo hebben jullie de afgelopen nieuwsbrieven natuurweetjes gelezen die niet van mij kwamen. Gezond dat de natuurzaken niet enkel van mij komen, het is immer iets van de school.

Met het oogstfeest is er veel voorbij gekomen. Iedere leerling heeft weer geleerd of herinnerd gekregen wat de (meer)waarde is van ons groene schoolplein en waarom. We zijn in de moestuin geweest, leerde over planten, kruiden, zaden, brood, crackers, boter en alles dat daarmee samen hangt.

In de afgelopen week was groep 6 aan de beurt om de moestuin weer een impuls te geven. Zo hebben we winteruien, knoflook, aardbeien en winterbloemkool gezet. Ja ja, allemaal winterhard. En wist je dat aardbeien, stro-bessen zijn? Strawberry's (stro-bessen). Daarom zie je ook stro liggen bij de aardbeien. Zo blijven ze lekker warm en kunnen slakken er niet bij. En de netten over de andere groente beschermen tegen kraaien, kauwtjes (kleine kraai), duiven en eekhoortjes...

Omdat we al weer wat jaren verder zijn met de moestuin hebben we sommige planten eens op een ander vak gezet, zo raakt de grond niet uitgeput. En we hebben wat bij gemest. Verder staat er nog een vijgenboom, een zwarte- en rode bes en zelfs een Boxdoorn. Die laatste ken je wel maar onder een andere naam: de Gojibes. Dat superfruit komt dus gewoon ook in Nederland voor, vol vitamine C.

Nu maar hopen dat ze voldoende water krijgen zodat deze keer de oogst in het voorjaar wel is om vrolijk van te worden... watergeven mag altijd in de pauze met de gieters. **Slechts even vragen aan de juf of meester en vullen in de regenton!~**

En ik zeg het ieder jaar weer, laat de blaadjes in je tuin gewoon liggen want die beschermen straks de grond tegen vorst. Fijn voor je bodem, de dieren en je planten. Slim he, die natuur?

Tot de volgende keer.

