

Voor in de nieuwsbrief van donderdag 26 november 2020



1. Nieuws vanuit de directeur

Als het goed is heeft u vorige week een mail ontvangen, waarin u gevraagd is mee te willen werken aan het oudertevredenheidsonderzoek. Nog voor de Kerstvakantie ontvang ik een rapport, waarin duidelijk wordt, hoe ouders de school zien en waar kansen liggen. Ik ben heel benieuwd!

Graag in deze Nieuwsbrief uw aandacht voor een oproep hulpouder. Hebt u tijd over op de maandag en woensdagochtend en wilt u zich graag inzetten voor de ontwikkeling van onze leerlingen op het gebied van lezen, dan nodig ik u van harte uit om te reageren op deze oproep (**hulpouder BOUW tutorlezen**)

Deze Nieuwsbrief wil ik gebruiken om u op de hoogte te brengen van het **Sinterklaasfeest**. Sinds vorige week is de school weer in Sinterklaasfeest gebracht. De gang is versierd en ook in de lokalen is duidelijk te zien dat dit feest bij de kinderen leeft. Toch zal de viering van vrijdag 5 december anders zijn dan andere jaren. De Corona-richtlijnen worden door ons nageleefd. **Dit houdt in dat we de Sint niet met ouders inhalen**, zoals dat alle andere jaren wel het geval was.

De kinderen uit de groepen 6, 7 en maken surprises voor elkaar. Alle andere groepen bezoeken de Sint in onze aula.

Vanaf maandag 7 december maken we ons vervolgens op voor het **Kerstfeest**. De Sintspulletjes zijn dan weer netjes opgeborgen en maken plaats voor sfeerverlichting en kerstbomen.

Wat vast staat is dat we in alle groepen het Kerstfeest vieren. Dit gezellig samenzijn ziet er wel anders uit dan voorgaande jaren, want ook hier geldt dat de richtlijnen gevolgd gaan worden.

Het grote verschil met voorgaande jaren is dat ouders helaas niet op school (de speelplaats) kunnen blijven om daar gezellig met elkaar te kletsen, onder het genot van een drankje en een Kerstmuziekje. Dit is dit jaar helaas niet toegestaan. Daarnaast is het ook niet toegestaan om thuis eten klaar te maken. Het jaarlijkse lopende buffet gaat dus niet door. **Hoe en wanneer we de Kerstviering dan wel gaan vieren, kunt u lezen in de Nieuwsbrief van donderdag 10 december.**

Vorige week is onze nieuwe leerlingenraad bij elkaar gekomen. In onderstaand stukje kunt u lezen wat we hebben besproken en wie dit schooljaar de vertegenwoordigers van de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn. Het is een fijne, betrokken leerlingenraad met een heleboel ideeën.



Leerlingenraad

De kinderen in de leerlingen raad zijn: Akay, Djamila, Bekir, Lina, Teun, Zehra, Rohin en Benthe. Wij willen in de leerlingenraad omdat we het interessant vinden en we graag over school praten. De leerlingenraad praat over de school wat beter kan/de natuur. De leerlingenraad is om de 6 weken op een woensdag of donderdag.

Wat verwacht meneer Roberto van ons?

Dat we serieus zijn en dat we op tijd zijn. dat we informatie terugkoppelen naar de eigen klas en info ophalen in de klas, zodat hij weet wat er in de groepen speelt. We moeten zelf onze agenda punten aanleveren, onze agenda meenemen en aandacht voor elkaar hebben. De kinderen die deze keer de nieuwsbrief hebben geschreven zijn: rohin en bekir

De laatste Nieuwsbrief van 2020 verschijnt op **donderdag 10 december 2020**.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Vrijdag 4 december Sinterklaasviering!

Op vrijdag 4 december is het dan eindelijk zo ver! Als alles goed verloopt komt de Sint samen met zijn piet op die dag een bezoek brengen aan basisschool Wandelbos. In de klassen zijn wij daarom volop bezig met het zingen van liedjes, het volgen van het Sinterklaasjournaal en worden er allerlei verschillende knutselwerken en tekeningen gemaakt.

Ook tijdens de Sintviering houden wij goed rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat de viering helaas zonder ouders gehouden zal worden dit jaar. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer. Het feest van Sinterklaas is een feest voor iedereen, ook voor de ouders. Ondanks dat zijn wij wel ontzettend blij dat het feest voor de kinderen gelukkig wel door kan gaan. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze Sinterklaasviering tot een succes te brengen.

Op deze dag wordt er van u als ouder niets extra's verwacht. Wij zullen de dag gewoon starten in de klassen zoals wij dat iedere ochtend doen. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om na het brengen van uw zoon of dochter het schoolplein weer te verlaten. Tuurlijk mogen de kinderen op deze dag als piet of Sint verkleed komen naar school komen. Wij hebben er ontzettend veel zin in, maar volgens ons de kinderen nog meer!

Meneer Maarten en juffrouw Yvonne

Nieuws vanuit groep 7

We gaan jullie een beetje vertellen wat we de laatste weken hebben geleerd. Eerst gaan we het hebben over rekenen. Breuken, delen kommagetallen, etc.

We leren hier veel van omdat meneer Martijn ons ook veel voorbeelden geeft en hij laat ons vaak kladpapier gebruiken, waardoor we steeds meer beginnen te zien. Daarbij een compliment aan meneer Martijn. Dat is het bij rekenen, nu naar Staal. Wat we bij Staal gedaan hebben is het volgende. Als we het hebben over een bepaalde categorie, dan leren we hoe we dat woord moeten schrijven. Dan hebben we het bijvoorbeeld over een militairwoord, een garagewoord en een cadeauwoord. We doen ook altijd een dictee waarbij we categorieën van het woord zoeken. Hetzelfde bij de zinnen en daarbij moeten we de woordsoorten benoemen zoals: werkwoord, lidwoord, zelfstandig naamwoord, etc. Maar ook moeten we zinsdelen opnoemen, zoals: persoonsvorm en onderwerp.

En wat doen we met nieuwsbegrip? Nieuwsbegrip dat is een tekst die je moet lezen, begrijpen en de opdrachten ervan moet maken. Wat we dan ook doen is de woordsoorten en zinsdelen benoemen en die kleuren wij in de tekst. Daarbij oefen je ook een beetje met Staal wat ook fijn is.

Nieuwsrekenen is bijna hetzelfde als nieuwsbegrip maar daar doen we het net wat anders. Daar oefenen we ook met rekenen en lezen we ook teksten daarna rekenen we de rekenvragen uit.

In groep 7 doen we nog veel meer maar dat is te lezen in een volgende nieuwsbrief. Dit was de nieuwsbrief van groep 7 bedankt voor het lezen.

Geschreven door Rayan en Jahlycia.

Gezocht: Hulpouder BOUW! Tutorlezen

Sinds vorig jaar werken we op Wandelbos met BOUW! Tutorlezen.

Bouw is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij leerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg.

Leerlingen in groep 7 en 8 zijn inmiddels opgeleid tot deze rol van begeleider (tutor). Twee/drie dagen per week werken de tutoren 20 minuten met "hun" leerling. Doordat het programma zich **volledig aanpast aan het niveau van de leerlingen**, is iedere oefen-minuut effectief en bouwen de kinderen verder aan hun **eigen leesontwikkeling**.

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die deze groep leerlingen wil begeleiden en helpen waar nodig is. Op dit moment is het tutorlezen op maandag- en woensdagochtend, dit kan eventueel nog gewijzigd worden.

Mocht u interesse hebben en zich afvragen of dit iets voor u is, dan kunt u op maandag- of woensdagmorgen een keertje meelopen om te zien en te ervaren wat het inhoudt. Op maandag van 8.45 tot 9.15 uur en van 9.45 tot 10.15 uur.

Wil je graag een keertje meelopen of helpen, laat dit dan weten aan de leerkracht van de groep van uw zoon/dochter!

Nieuws uit ons muzieklokaal

Elke woensdag wordt er muziek gemaakt! We **zingen** liedjes, we **spelen** op instrumenten, we **bewegen** op muziek, we **luisteren** naar muziek, we **componeren** zelf muziek en we **presenteren** voor elkaar!



In de afgelopen periode hebben de groepen 1-2 al veel **liedjes** geleerd. O.a. over de herfst, dierengeluiden, de Klauter Kabouters, over wakker worden en nog veel meer. Bij de liedjes dansen we, luisteren we naar een verhaal en maken we muziek. Ook wordt er soms solo gezongen op het kleine podium waarna een groot applaus volgt en natuurlijk een échte buiging!

In de muzieklessen van de groepen 3 stond de afgelopen periode het **drumstel** centraal.

We zongen en speelde een liedje over drummen, kwamen erachter welke instrumenten in een rockband zitten en hebben zelf gedrumd op ons eigen gebouwde drumstel!

Ook Juffrouw Bibianne bleek een echte Rockster te zijn!

De groepen 4 zijn nu begonnen met het leren van de **instrumenten**: Welke instrumenten zijn er op school? Welke ken je al? Wat is de naam van het instrument? Waar komen de instrumenten vandaan en hoe bespeel je ze? Daarna gaan we kijken of we de instrumenten ook kunnen benoemen aan de hand van hun klank dus zonder ze te zien. Ook hebben de groepen 4 al veel gezongen. O.a. het liedje Spiegelbeeld waarbij ze elkaars spiegel zijn en elkaar dus precies na moeten doen. Tijdens de muziekles vind er soms dus ook wat acteerwerk plaats!

In de muzieklessen van de groepen 5 zijn we net begonnen met het klassieke werk "**In The Hall Of The Mountain King**" van de componist Edvard Grieg. We luisteren naar de muziek, we analyseren de muziek (instrumenten, hard-zacht, hoog-laag, snel-langzaam), we spelen zelf de muziek op ritme-instrumenten en proberen erachter te komen hoe het verhaal, wat bij het stuk hoort, afloopt. Kan Peer Gynt ontsnappen uit de grot van de Trollenkoning?....

De groepen 6, 7 en 8 hebben gewerkt aan het popnummer **Savage Love** van **Jason Derulo**. Bekend geworden door TikTok. We hebben een andere tekst erop gezongen en hebben het nummer uiteindelijk meegezongen en gespeeld op instrumenten!

Muzikale Groet,

Juf Suzanne