

Voor in de nieuwsbrief van donderdag 10 december 2020



Nieuws vanuit de directeur

Alweer de laatste Nieuwsbrief van dit kalenderjaar. In deze Nieuwsbrief o.a. aandacht voor de Kerstviering, maar ook voor de afwezigheid van onze gymdocent meneer Arjen en het zwangerschapsverlof van juffrouw Melanie/vervanging door juf Kelly Diepens.

We kijken terug op een gezellige Sinterklaasochtend. Sint en Piet kwamen in een cabrio aan op onze school, dat was wel even een verrassing. De ochtend verliep grandioos. In de bovenbouw was aandacht voor elkaar en elkaars surprise en de andere groepen mochten op bezoek bij Sint en Piet in onze aula. Amper bekomen van dit Sinterklaasfeest, werd de school al weer omgetoverd in een warme Kerstsfeer. Overall lichtjes en in alle groepen een mooie, versierde kerstboom. Afgelopen maandag plaatste ik op Parro een bericht over de Kerstviering, die er dit jaar anders uit ziet dan voorgaande jaren. **Nog even alles op een rijtje:**

- Alle kinderen gaan op donderdag 17 december van 8.30 tot 15.00 uur naar school. Ze zijn dus in de middag niet vrij!
- De kerstviering in de avond (17.30 – 19.00 uur) gaat niet door
- Op vrijdagmorgen 18 december organiseren alle groepen een Kerstontbijt (dit wordt door de school verzorgd)

- Alle groepen besteden op vrijdag 18 december aandacht aan het Kerstverhaal
- Alle kinderen zorgen op vrijdag 18 december voor eigen bord, bestek en beker
- Op vrijdagmiddag 18 december om 12.15 uur start de kerstvakantie
- Wij verwachten alle kinderen op maandagmorgen 4 januari 2021 weer op school



Ik wil deze Nieuwsbrief gebruiken om u en uw dierbaren een hele fijne vakantie toe te wensen. 2020 was in alle opzichten een bijzonder en ook wel pittig jaar. Een jaar waarin ook het onderwijs er anders uitzag en waarin een groot beroep werd/wordt gedaan op u als ouder. Ik hoop en wens dat 2021 een jaar gaat worden waarin alles weer een beetje “normaal” gaat worden. Een jaar waarin we elkaar weer echt mogen begroeten van dichtbij en elkaar mogen ontvangen. Want waar het in het leven echt om draait is dat we met elkaar in verbinding moeten blijven. Er voor elkaar zijn, elkaar helpen waar nodig en vooral oog hebben voor elkaar. Ik hoop dan ook dat ik u als ouder in 2021 weer in de school mag toelaten. U bent als ouder van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. De samenwerking tussen leerkracht, kind en ouder doet ertoe en krijgt het komende jaar hopelijk weer die aandacht, die het verdient.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Directeur bs Wandelbos

Even voorstellen: Kelly Diepens

Mijn naam is Kelly Diepens. Ik ben getrouwd met Jorg en wij hebben twee zoontjes Levi (8) en Ryan (5). We wonen in Tilburg. Na 14 jaar met veel plezier in de detailhandel gewerkt te hebben, ga ik nu een nieuwe uitdaging aan op basisschool Wandelbos.

Eén jaar geleden ben ik begonnen aan een thuisstudie Onderwijsassistent. Die ik bijna succesvol heb afgerond. Ik ga de komende periode de taken van Juf Melanie overnemen die thuis lekker gaat genieten van haar zwangerschapsverlof.

Ik heb er super veel zin in om samen met de kinderen mijn nieuwe avontuur te starten op basisschool Wandelbos.

Groetjes Kelly



Gymdocent meneer Arjen is vader geworden

Op woensdag 18 november is meneer Arjen vader geworden van zoontje Xef. Moeder en zoon maken het goed en zijn thuis.

De gymlessen worden op dinsdag en donderdag tot de kerstvakantie gegeven door meneer Ruben (rechter foto)

Op woensdag zal meneer Stijn (linker foto) de gymlessen aan de kleutergroepen geven.

Hierdoor kunnen de kinderen iedere week lekker in beweging blijven.

Na de kerstvakantie zal meneer Arjen weer de gymlessen geven.



Nieuws vanuit groep 5

In groep 5 leren we over rekenen. Deelsommen zoals $12:3=4$ de hulp van de deelsommen is keersommen. En we leren spelling en taal zoals de persoonsvorm.

Bijvoorbeeld Bert drinkt een glas melk. Maar als je er een vraagzin van maakt dan komt er dit te staan en is de persoonsvorm. Drinkt Bert een glas melk? Drinkt is dus de persoonsvorm maar er zijn nog meer persoonsvormen.

Oke wij wensen jullie veel plezier in de kerstvakantie. Doei

Groetjes Dylan en Romaisa

Nieuws vanuit de groepen 6

De afgelopen weken zijn we met Blink onderzoek gaan doen naar Nederland. Zo hebben wij onder andere ontdekt welke dingen typisch Nederlands zijn. Ook zijn we erachter gekomen waar het Nederlands volkslied, Het Wilhelmus, vandaan komt. Het thema van deze periode heette: "Ik hou van Holland". Net zoals de bekende quiz op de Nederlandse televisie! Dit was ook onze afsluiting van vandaag! Ieder groepje heeft een eigen quiz gemaakt over een onderwerp naar keuze. Het was een leuke en leerzame middag! Naast de kennis over Nederland hebben wij ook geleerd hoe je een mooie presentatie maakt met hulp van de laptop! Op naar het volgende thema!

Nieuws vanuit groep 7

Het is alweer een tijd geleden dat we zijn begonnen met het schooljaar 2020-2021. Het begin was lastig met de nieuwe methode Staal (taal en spelling) en WIG 5 (rekenen). Inmiddels zie ik als leerkracht dat jullie, groep 7, enorme sprongen aan het maken zijn in jullie ontwikkeling. Denk hierbij aan taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Dit komt doordat jullie steeds meer beseffen hoe belangrijk het is voor je toekomst. Ik kan ook oprecht zeggen dat ik trots ben op jullie allemaal. Het afgelopen blok, blok 3 van Staal en rekenen, was echt heel goed gemaakt! Dit gaan we ook in het nieuwe jaar 2021 voortzetten. Het zal niet altijd makkelijk zijn en er zullen momenten zijn dat je het niet weet maar blijf in jezelf geloven, net zoals ik in jullie geloof.

Daarnaast kan ik ook met trots zeggen dat de voorleeskampioen in groep 7 zit, namelijk Noëlle. Zij moest het opnemen tegen Lina uit groep 8. Een hele sterke tegenstander. Noëlle gaat het vanaf nu opnemen tegen voorleeskampioenen van scholen uit de buurt.

Als laatste wil ik jullie ook vertellen dat het Marietje Kessels project jullie allemaal veel heeft gebracht. Jullie denken veel meer na over je handelingen en hoe je moet reageren. Echt heel knap! Dit gaan we doorzetten, jullie kunnen het.

Al met al was het met z'n allen een bewogen jaar waarin we samen veel meegemaakt hebben. Samen gaan we nog veel meemaken, leren en successen vieren. Ik wens jullie, ook de ouders, een fijne vakantie. Geniet van met wat je hebt en koester dit.

Groetjes,

Meneer Martijn

Nieuws vanuit groep 8

Sinds een aantal weken hebben we in groep 8 op de dinsdag soms ook les van juf Rianne. Om stagiaires van de PABO te helpen met ervaringen in de praktijk oefent juf Rianne, samen met de kinderen niet alleen de lesstof, maar vooral ook verschillende werkvormen. Om tijdens de les directe en formatieve feedback te geven. Deze tussentijdse momenten van controle van begrip zijn heel waardevol. Op deze manier kunnen wij als leerkrachten en de kinderen zelf interactief, vlot en



(meestal ook leuk) zichzelf en elkaar controleren. Zo weten de kinderen en de leerkrachten wat er in de les of de komende lessen te oefenen of verbeteren valt. Offf .. wat juist heel goed is gegaan. In de spellingles werd geoefend: 1^e, 2^e, 3^e persoon, enkelvoud en meervoud. In de drama(taal)les werd geoefend: het communiceren met elkaar volgens verschillende emotie. Dat komt ten goede aan de presentatie bij de afsluiting van ons thema Stem op mijn partij. Het thema wordt afgesloten met een groepsopdracht 'maak reclame voor een zelfbedachte partij'. Liz uit groep 8 ervaaarde de spellingles en de dramales deze week zo:

“Toen we de spellingles kregen was het heel leuk. Ook was het niet te makkelijk, maar wel uitdagend. Ik snapte

het goed. Het was duidelijk en leuk. De groep deed daarom ook sportief mee. We werkten met vijf soorten gekleurde kaartjes die elk een eigen betekenis hadden. Je moest twee gekleurde kaartjes omhoog houden bij elke zin. Die hadden een betekenis. Bijvoorbeeld enkelvoud of 1^e persoon. Het was hierbij de bedoeling om de juiste kaartjes te koppelen. Ook hadden we die dag een drama-/taalles. Hierbij leerden we verschillende emoties die we in een soort rollenspel moesten uitbeelden. Wanneer de juf in haar handen klapte, kregen we een nieuwe emotie die we moesten uitbeelden. Ook mochten we in tweetallen emoties op elkaar uitoefenen. Daarna hebben we in groepjes een situatie gekregen, waarbij iedereen een andere emotie speelde. Eenmaal terug in de klas mochten we feedback geven over de les. Het was een leerzame en creatieve les. Ik vond het superleuk.”

NME nieuwsbrief December 2020

In de afgelopen maanden zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke lessen geweest daarom hier een verslag. Afgelopen weken stonden er diverse opgezette dieren door de school heen van het Natuurmuseum. Dit om verschillende dieren eens goed van dichtbij te kunnen bekijken, als aansluiting op lessen en om je te verwonderen over de natuur. Een les die hierbij aansloot was die van groepen 1/2 over dieren en hun huisje. Met of zonder winterslaap, waar slapen dieren en hoe maken ze zo'n huisje?

Groepen 3 deden testjes over verschillende soorten materialen uit de natuur of niet en wat kan zinken en drijven. Ze kunnen jullie vertellen wat de Jezus hagedis is en waarom die dus over water kan lopen....en we waren in de school want wat staat er nou op al die deuren? Wat zijn dat voor dieren? Op alle deuren hangt nu korte info over die dieren. Vraag eens of je zoon of dochter het dier weet van zijn/haar klas en daar wat over kan vertellen?

Groep 4 ging bloembollen planten op het schoolplein en in de moestuin. En hier staan ondertussen de groente wel goed overeind....we groeien als school, letterlijk! En onlangs leerde ze over paddenstoelen, hoe ze groeien, diverse soorten en mochten proeven.

Groepen 4/5 en 5 maakten een bosmuseum met eigen creaties van en uit de natuur. Waren kunstenaar en spreker tijdens deze opdracht waardoor je weer anders naar natuur gaat kijken. Daarna gaven we de kunst weer terug aan het bos.

Groepen 6 leerden over bomen, hoe ze groeien, hoe oud ze zijn en hoe hoog. En dat allemaal op en rond het schoolplein. Ze mochten ook allemaal eens zelf doorzagen; kennis, doen, motoriek van alles komt er voorbij.

Groep 7 en 8 kregen de huttenbouw/teambuildings uitdaging. Hoe bouw je een hut of natuurlijke feesttent zonder touw? Hoe benut je de natuur, samenwerking en de zwaartekracht? Wie heeft de leiding, geen ruzie en is je onderkomen veilig?

Fijne feestdagen gewenst, laat je niet gek maken en wees lief voor elkaar. Net als de natuur hebben we elkaar nodig; dat zit in onze natuur.

Hartelijke groet, Meneer Jael