

Nieuwsbrief van donderdag 10 september 2020



1. Nieuws vanuit de directeur

Beste ouders,

We zijn alweer bijna 3 weken onderweg en de afgelopen dagen waren gezellig en druk. We vierden deze week het 50 jarig bestaan van de school. Afgelopen dinsdag stond in het teken van Circus op school. Dit was een te gekke dag, waarbij kinderen konden laten zien waar hun talenten en interesses liggen. We sloten de dag af met een heuse circusvoorstelling.

Woensdag stond in het teken van de juffen- en menerendag. Alle groepen gingen op zoek naar vossen, die in de buurt verstopt zaten. In groepjes, onder begeleiding van groep 8 leerlingen en een leerkracht, zwierven de kinderen door de straten. Rond half 11 was het de beurt aan onze voorzitter van het College van Bestuur, Carin Zandbergen, om samen met mij het Bengske te onthullen. Speciaal voor de school, maar ook voor opa's, oma's, papa's en mama's, die even lekker willen genieten



van dit bankje. We zijn er heel trots op dat we deze blikvanger vóór onze school hebben staan.

Dan nog even over naar de orde van de dag: Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan onze leerlingen. Om dit te realiseren is op de eerste plaats een fijn en hecht team nodig. Een team dat op elkaar vertrouwt, van elkaar wil leren en elkaar helpt indien nodig. Wij hebben zo'n team en dat is heel fijn. De afgelopen dagen is het echter wel een puzzel geweest om alle groepen draaiende te houden. Uw kind zal dan ook af en toe een ander gezicht voor de klas hebben. De richtlijnen zijn erop gericht dat een collega met milde klachten thuis moet blijven en zich moet laten testen. Dit is voor de veiligheid en de gezondheid de enige manier. Dit zorgt er wel voor dat een leerkracht dan minimaal 3 tot 4 dagen niet op school mag komen. (thuis blijven, wachten op test en vervolgens wachten op testuitslag). Dit doet een groot beroep op ons allen. Van mij en van mijn collega's wordt flexibiliteit en creativiteit verwacht. We willen er voor elkaar zijn, de primaire taak is om de school en ons team overeind te houden. Daar gaan we voor en dat mag u ook van ons verwachten, iedere dag opnieuw!

Dan graag aandacht voor de verkeersveiligheid rondom onze school.

EVEN AFZETTEN ... ZOEN EN ZOEF?

Kent u dat? U heeft een drukke ochtend: de school is weer begonnen, de kinderen hebben hun boterhammetjes en een kopje thee of iets dergelijks achter de kiezen. En die tandjes zijn weer goed gepoetst. De rugzakken zijn gevuld met alle spulletjes voor school. De hond heeft zijn wandelingetje gehad, het konijn heeft eten, de afwas staat in de vaatwasser en jawel .. de juffen en meesters wachten op school vol smart weer op uw zoon of dochter.

In de tussentijd gaan de kinderen naar school. Heel fijn is het als zij onderweg naar school nog even een beetje 'quality time' hebben. Veel papa's en mama's of zelfs opa's en oma's brengen de kinderen graag nog even naar school, voordat voor hen de drukke werkdag thuis of op het werk begint. Nog even lekker samen zijn, een beetje babbelen met elkaar enzovoort. Nog even gezellig een beetje 'me time' voor u en de kinderen. Onze nieuwe ouders en kinderen op school volgen het voorbeeld van de Wandelbossers die hier al jaren 'kind aan huis zijn'.



De meerderheid brengt de kinderen lopend of fietsend naar school. Zo een 'zoen en zoef' is heel fijn voor de kinderen. Het is niet alleen gezond voor hun lijf (en die van de 'wegbrengers' natuurlijk); het is ook nog eens gezond voor de 'geest'. Wist u bijvoorbeeld dat kinderen het veel leuker vinden om op de fiets of wandelend naar school te gaan dan te hangen op de achterbank? En wist u dat kinderen zich beter kunnen concentreren op school als zij lopend of te fiets naar school gaan? Ze zijn onderweg naar school alert. En zij leren tegelijkertijd (met u, en als ze al wat ouder zijn, steeds meer zelfstandig) om te gaan met situaties in het verkeer.

Als volwassenen hebben we niet altijd in de gaten dat kinderen anders in het verkeer staan dan 'grote mensen'. Daarom willen we u en de kinderen van onze school daar een beetje bij helpen. Dat gebeurt vanaf volgende week. Een groot deel van onze laatstejaars heeft aangegeven om hierbij te willen ondersteunen. Zij kwamen met goede ideeën. Bijvoorbeeld door 'wegbrengers' erop te attenderen dat onze kinderen lekker op de stoep moeten kunnen lopen of stappen als zij naar of van

school gaan. Dat vinden wij fantastisch en dat juichen we graag toe. In duo's zullen die kinderen van groep 8 de komende tijd op een aantal ochtenden en middagen 'zeer herkenbaar' present zijn op het trottoir aan de Auteurslaan. Dat is een hele eer, maar vooral heel waardevol. We hopen namelijk dat veel ouders/verzorgers en kinderen hun goede voorbeeld en aanwijzingen zullen volgen. Vooral door met en voor elkaar onze schoolomgeving van Wandelbos verkeersveilig te houden. En ... dat u allen met een gerust hart onze kinderen naar school kunt laten gaan. De kinderen van groep 8 ziet u binnenkort dus voor het eerst in hun gele hesjes op de stoep; ook voor hen zal deze nieuwe rol een leerzame ervaring zijn. We vinden het erg prettig als u hiermee rekening houdt. We wensen u veel plezier met elkaar onderweg.

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 24 september.

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams



Nieuws van groep 8

KLASSENPLANT

We hebben een plant in de klas gekregen. Het klascadeau van meneer Roberto. Ik heb een app. Een plantenapp. Die herkent planten. Onze plant is een plant met een Latijnse naam. *Asplenium Nidus*. Nestvaren is de Nederlandse naam. In de lente en zomer 2x per week water geven en in de winter mogelijk 1x per week. De plant heeft veel licht nodig en je houdt hem wel uit de directe felle zon. In het wild leeft de nestvaren op bomen. Het nestje is het hart van de plant. Als in de winter de verwarming aanstaat, wordt de lucht droog. Dat vindt de nestvaren niet fijn. Dus we moeten hem niet bij een verwarming zetten en 2x per week met de plantenspuit besproeien.



Groetjes van Liz

Nieuws vanuit het leerteam Natuur- en milieueducatie (NME)

De zee

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we zomervakantie hebben gehad. Misschien verlang je weer naar het strand waar je heerlijk kunt spelen en zandkastelen kunt bouwen. Of verlang je weer naar die heerlijke plons in de zee. En dan opeens krijg je weer dat zoute zeewater in je mond... BLEH! Hoe komt dat eigenlijk? Wie heeft het zoutvaatje zo ver opengedraaid?

Wat je eerst moet weten over water:

- Al het water op de aarde bestaat voor 97% uit zout zeewater. De overige 3% zit in water uit rivieren en meren (1%) en de ijskappen (2%).
- In 1 liter zeewater zit ongeveer 35 gram zout. Dat kun je vergelijken met 9 klontjes suiker, alleen suiker is zoet en veel lekkerder.
- Als je 10 liter zeewater laat verdampen, houdt je twee flinke theekopjes zeezout over.
- Zeewater weegt zwaarder dan zoetwater. We noemen dit zoetwater omdat er minder zout in zit en geen suiker.

Nu vraag je je af, waar komt al dat zout nu toch vandaan? Het zout uit zeewater komt van twee plaatsen. Een groot deel van het zout komt uit de rivieren! Het water stroomt langs rotsen in de bergen richting de zee. Daarbij slijt het piepkleine deeltjes van het gesteente, die zout smaken, af. De tweede plaats waar zout vandaan komt is vanaf de oceaانبodem. Vanuit onderzeese vulkanen komen zoutdeeltjes in het water terecht.



Gelukkig wordt het zeewater niet steeds zouter en blijft er genoeg zoetwater over. Dit komt weer door de kringloop van het water. Water verdampt als het warm wordt, het zout blijft in de zee omdat het te zwaar is. Via de rivieren komt er steeds zout in de zee. Soms is het veel soms is het weinig. En zo blijft het ongeveer gelijkstand.