

Nieuwsbrief donderdag 3 juni 2021



Nieuws vanuit de directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nog ruim 7 weken tot de grote vakantie! We zijn volop bezig met de formatie voor het komende schooljaar en richten ons nu op de laatste periode. Een periode waarin we binnenkort gaan toetsen en voor ieder kind weer een verslag maken. Dit zal overigens de laatste keer zijn dat uw kind een (trots)verslag krijgt, zoals u van ons de afgelopen periode gewend bent. Dit jaar is ons leerteam Zicht op ontwikkeling namelijk in de weer geweest met het ontwerpen van een nieuw verslag. Een verslag waarin we op een heldere manier in beeld brengen waar uw kind staat. Dit nieuwe verslag zal in schooljaar 2021 – 2022 voor het eerst meegaan.

Dan de sponsorloop! Dat was een groot succes en inmiddels hebben we van alle kinderen een bijdrage ontvangen. Alle juffen en meheren hebben het totaalbedrag van de eigen groep opgeteld en tezamen zal dit het eindbedrag worden. Daarnaast hebben we ook nog een bijdrage ontvangen van onze Ouderraad. Onze OR heeft alle leerkrachten, die meegelopen hebben, gesponsord. Fantastisch. We verwachten een mooi bedrag te presenteren. De cheque met het eindbedrag zal overhandigd worden aan Siem Jimmink (ouder van school), die namens Alpe d'Huzes (KWF) het geld zal doneren aan KWF.



Op woensdagmorgen 9 juni, zal in bijzijn van de kinderen het bedrag bekend gemaakt worden.

Op dit moment zitten **270 leerlingen** op onze school. Aan het eind van dit schooljaar verlaten 26 kinderen onze school. Ze hebben allemaal een fijne plek gevonden op een passende school. Inmiddels hebben zich alweer 30 kinderen aangemeld om (ergens) in het nieuwe jaar te gaan starten. Daar zijn wij uiteraard erg trots op!

Wat staat ons verder nog te wachten de komende weken?

- De toetsweken (start maandag 14 juni)
- De kennismakingsmiddag op de nieuwe school voor onze schoolverlaters (17 juni)
- De schoolfoto's (maandag 28 juni)
- De ouder-kindgesprekken (inschrijven vanaf 28 juni) vanaf 5 juli
- Bekendmaking formatie 2021-2022 (maandag 12 juli)
- Doorschuifmiddag (kennis maken met de nieuwe klas) op 15 juli
- Afscheidsavond groep 8 (21 juli)

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 juni 2021.

Met vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Directeur bs Wandelbos

De kleuters ontdekken en onderzoeken kriebelbeestjes!

Sinds dinsdag 25 mei zijn de kleuters begonnen met het thema 'Kriebelbeestjes'. Een thema dat perfect aansluit op het vorige thema: Tuinieren.

Samen onderzoeken we wat voor kriebelbeestjes er allemaal zijn en hoe ze eruit zien en heten. Waar leven ze en wat eten ze graag? Wanneer is een kriebelbeestje een insect? Welke kriebelbeestjes zijn gevaarlijk en welke doen juist geen vlieg kwaad? Op al deze vragen krijgen de kleuters de komende weken een antwoord. Het thema duurt tot en met vrijdag 18 juni. Tot die tijd morgen er door de kinderen allerlei spullen worden meegenomen die te maken hebben met het thema.



Theater bezoek groep 3b

Met groep 3b zijn we naar het theater geweest. We kregen een voorstelling van "Percossa" en hun voorstelling "Sticks":

In Sticks ontdek je samen met de vier virtuoze slagwerkers van Percossa hoe je kunt praten zonder een woord te zeggen. Hoe je muziek kunt maken zonder muziekinstrumenten en hoe je je oren kunt openen voor geluiden die je nog nooit hoorde, zoals het ritme van vuur, musicerende dieren en spannende klanken uit de natuur. Een percussieconcert vol humor, van vier oer-nette mannen die misschien wel niet zo beschaafd zijn als ze doen voorkomen.

Terug op school hebben we een verhaaltje geschreven over onze ervaringen. Dit was een van de eerste keren dat we zelf een verhaaltje moesten bedenken en opschrijven! Hieronder een paar van deze zelfgeschreven verhaaltjes:

"In de begin waaren ze nog aapen. Ik vont het trilen in mij buik. Ik vont het leuk. Ik zag trommels." (Lizzy)

"We waare bij theater en mijn buik ging trile en er waaren vier mane en ze gingen tomolen en ze gingen dansen en ze gingen zig verkleeden en ze gingen zingen." (Cihangir)

"Ik was in de theater. Ik zag vier manu die gkleet in aapu en hun maaku hulful gluit van klokspel en trommol. En mijn buik ging trilen" (Laura)

"Ik zag vier manen op treden bij het teejaater en toen ginge we meet de hile klas kijken." (Loek)

"Ik voel trinining en ik vont het leuk. Ik sag vier menssen, ze gingen mesiek maaken" (Marley)

"We zaag vier mens we waar bij de teejaater. Mijn buik trild. We zaag het met dheelklas" (Ravi)

