

Nieuwsbrief donderdag 24 maart 2022



1. Nieuws vanuit de directeur

Beste ouder(s)/verzorger(s),

De week van de lentekriebels! U heeft er vast thuis iets van meegekregen. In alle groepen wordt aandacht besteed aan relationele- en seksuele vorming. Op een leuke manier worden lessen gegeven over dit thema. Verderop in deze nieuwsbrief extra aandacht hiervoor.

Het schooljaar is inmiddels alweer een tijdje onderweg. De leerlingen hebben al veel geleerd sinds het begin van het schooljaar. Tegelijkertijd zien we dat leerlingen om verschillende redenen minder hebben geprofiteerd van het onderwijsaanbod, dan we zouden willen.

Zo heeft corona de afgelopen 2 jaar gezorgd dat kinderen beduidend minder naar school zijn geweest dan wenselijk is. Ondanks de grote betrokkenheid van veel ouders in het thuisonderwijs, zien we dat deze coronaperiode haar sporen heeft achtergelaten. Door schoolsluitingen, quarantaineperiodes van klassen en langdurige uitval van leerkrachten (al dan niet corona gerelateerd), zijn wij van mening dat niet alle kinderen zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen. Dat vinden wij jammer, omdat wij graag het maximale uit leerlingen willen halen op zowel sociaal-emotioneel als cognitief gebied.

Met name voor onze leerlingen uit groep 3 is fysiek onderwijs noodzakelijk. Hier wordt een stevige basis gelegd voor de verdere schoolontwikkeling. Op school is goed gekeken naar de lees- en rekenontwikkeling in dit leerjaar, en we hebben besloten dat we de komende maanden extra lees- en rekenonderwijs aan gaan bieden in deze groep. Wij geloven namelijk dat leerlingen de juiste kansen moeten krijgen om zich optimaal te ontwikkelen, en hier zo de rest van hun schoolloopbaan van profiteren. Mocht uw kind in aanmerking komen voor dit aanbod, dan krijgt het vandaag een brief mee waarin bovenstaande nogmaals wordt uitgelegd.

Afgelopen dinsdagavond mochten we veel ouders begroeten op ons eerste oudercafé. We kijken terug op een fijne avond, waarin we met elkaar in gesprek zijn gegaan over een tweetal onderwerpen. Zo gaf meneer Erwin uitleg over ons rekenonderwijs en zijn we in gesprek gegaan over een veilig schoolklimaat op Wandelbos.

Het is fijn om te constateren dat ouders betrokken zijn bij de school en ook mee willen praten over hoe we er samen voor kunnen zorgen dat al onze kinderen graag naar school gaan en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De avond zal zeker nog een vervolg krijgen. We hopen dan natuurlijk op een nog grotere opkomst. Nu de Coronamaatregelen zo goed als afgeschaft zijn, geeft dit ons ook weer gelegenheid om de contacten met u als ouder te intensiveren. Een fijne school is een school waar **iedereen** zich welkom, veilig en prettig voelt; leerlingen, medewerkers en ouders.

Dan gaan we binnenkort helaas afscheid nemen van onze gymdocent Arjen. Uiteraard zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe gymdocent en hij/zij zal zich binnenkort voorstellen. Arjen zegt daar zelf het volgende over:

Ongeveer 2,5 jaar geleden had ik mijn eerste gymles op Wandelbos. Al snel had ik door, dit is een fijne school met leuke leerlingen. Toch heb ik gekozen voor een andere baan. De flinke reistijd vanuit Venray en een nieuwe uitdaging heeft ervoor gezorgd dat ik stop als gymdocent op Wandelbos.

Vanaf 1 april ben ik werkzaam bij Rijks Justitiële Jeugd Inrichting en ga ik lesgeven in de gevangenis in Horsterveen aan jongens tussen de 18 en 25. Weer eens wat anders.. Ondanks corona en het daardoor wegvallen van meerdere sportevenementen/activiteiten heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad. Mede door uw kind/kinderen, het team van docenten en directie van Wandelbos.

Met vriendelijke groet,
Arjen Bom

Maandag 28 maart zijn de kinderen vrij. Ons team heeft dan een studiedag die in het teken staat van opbrengsten en sociaal-emotioneel leren. De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 7 april 2022

Vriendelijke groet,

Roberto van Dalen

Directeur bs Wandelbos

2. Clusternieuws en nieuws vanuit de leerteams/experts

Try Out Cultuur lanceert nieuwe boekjes



Goed nieuws voor alle basisschoolleerlingen in de gemeente Tilburg. Deze week ontvangen al onze leerlingen het nieuwe Try Out Cultuur boekje.

Dankzij Try Out Cultuur kunnen basisschoolleerlingen ook dit jaar weer vrijblijvend ontdekken welke creatieve activiteit het beste bij ze past.

Er zijn dit jaar zo'n 40 Tilburgse cultuuraanbieders. Van drummen en musical tot en met schilderen en activiteiten in musea.

Inschrijven voor activiteiten

Het nieuwe aanbod wordt gepresenteerd in het Try Out Cultuur boekje, dat alle **gezinsoudsten** van leerlingen van groep 1 tot en met 8 op school mee naar huis krijgen. Inschrijven voor de activiteiten kan vanaf 30 maart 2022 via de website www.tryouttilburg.nl. We hebben er alle vertrouwen in dat we het totale aantal inschrijvingen ook dit jaar weer weten te overtreffen. Uw kind doet toch ook mee?

LET OP: dit project staat los van Tilburg West NSA (na-schools aanbod) wat georganiseerd wordt door Team West. Daarvoor zijn de inschrijvingen binnen en zijn we een planning aan het maken die binnenkort definitief wordt gemaakt. Dit project is vanuit gemeente Tilburg.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Mieke Limpens, programmaleider Try Out Cultuur namens de gemeente Tilburg: mieke.limpens@tilburg.nl

Nieuws vanuit de onderbouw

Nieuws uit de onderbouw

Aankomende weken gaan wij in de kleuterklassen bezig zijn met het thema 'dinosaurussen'. We gaan hard aan de slag met de doelen van de komende periode, maar willen de kinderen het thema ook laten vormen. Zo zijn er in klassen al dino musea en in andere klassen dino grotten. De thematafel ligt al vol met alle spullen die de kinderen mee hebben genomen van thuis en in elke klas ligt een dino-ei die langzamerhand aan het openbreken is. De komende 3 weken zullen we alle vragen die de kinderen hebben gaan onderzoeken en beantwoorden. Wij hebben zin om alles te leren!



Nieuws vanuit de middenbouw

Kriebels in je buik

De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al op hele jonge leeftijd. In welke leeftijdsfase verandert het gedrag van kinderen en willen kinderen andere dingen weten. Hoe je daar als ouder mee om gaat, heeft invloed op de ontwikkeling van je kind. Zijn onderwerpen thuis taboe? Of praat je uit jezelf met je kind over hoe je respectvol met elkaar omgaat, verliefdheid, het blote lichaam, seksualiteit en verschillende voorkeuren? En wat voor voorbeeld ben jij, wat ziet en hoort je kind van jou?

Groep 5

In alle groepen zijn deze week de lessen van lentekriebels gestart, zo ook in groep 5. Tijdens deze lessen merken kinderen al dat iedereen een heel ander beeld heeft bij 'lente-kriebels'. Zo dacht de een vooral aan vriendschap, de ander over groeien, grenzen stellen en weer een ander vooral over 'vieze woorden'.

Er staan veel leerzame boeken in de klas over je lichaam, emoties, liefde. Je merkt dat het eerst spannend is om zo'n boek te pakken, maar zodra het eerste boek gepakt is door iemand heeft de rest er ook snel een gevonden.

Als ouder met je kind in gesprek

De week van de Lentekriebels is een mooie aanleiding om ook thuis in gesprek te gaan over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Dat kan met behulp van een boek of een leerzaam programma als Topdoks of jeugdjournaal.

Wanneer je hier van jongs af aan over praat, wordt het voor kinderen normaal. Je laat hiermee zien dat ze bij je terecht kunnen als ze vragen of problemen hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie mee.

Grenzen stellen

De eerste lessen in groep 5 gingen vooral over "**je lichaam is van jou**", wat dit jaar ook het thema is van lentekriebels. Daar kwamen prachtige gesprekken, ervaringen maar ook vragen over. Zo hebben we het ook even gehad over wanneer je naar onze vertrouwenspersoon kan gaan op school en wanneer je de kindertelefoon mag bellen.

Meer informatie en vragen

Op deze website zie je hoe wij als school deze onderwerpen aanbieden en hoe je hierover op een goede, veilige en passende manier met je kind over in gesprek kan.

<https://seksuelevorming.nl/onderwerpen/week-van-de-lentekriebels/week-van-de-lentekriebels-informatie-voor-ouders/>



Nieuws vanuit de bovenbouw

Muzieklessen van juf Suzanne



Ik begon om op het keyboard te spelen omdat ik het leuk vond en cool maar hoe leer ik om op het keyboard te spelen? Nou ik gebruik een app die heet "SimplyPiano" En ik heb premium voor gratis gekregen de beter ik word de moeilijker de levels worden ik ben nu op "Essentials III" maar waarom heb ik mijn keyboard naar de muziekles gebracht? Nou in groep 6 had ik mijn keyboard thuis ik leerde een beetje en in deze groep leerde ik meer omdat ik premium voor gratis kreeg en paar weken geleden of 1 maand geleden op dinsdag ging ik Meneer Martijn vragen of ik mijn keyboard mag meenemen naar de muziekles en de meneer zij "ja" daarom deed ik dat maar hoe vind ik het op muziekles als het publiek naar mij kijkt? Toen ik voor de eerste keer naar het publiek keek vond ik het spannend en ik voelde mijzelf zenuwachtig maar toen ik voor de klas voor het eerst ging spelen voelde ik mijzelf beter en toen was ik geen bangerd soms zeg ik welke pianonoten het waren zoals de Middel C of D je laat mij ook van de piano octaven laten zien zoals bij het partijtje van "In De Schuur" door Ronnie Flex en Snelle ik ging ook die ritmes spelen maar ik deed ritme 3 soms laat ik liedjes horen die ik op de internet hebt gehoord Hoe

voel ik op muziekles? Ik voel me blij en het is leuk als ik op een instrument speelt of zal ik zeggen een elektronisch toetsinstrument maar Wat vind ik van muziekles? Ik vind het goed dat je je best doet bij mij zijn er ook foutjes en bij jou ook soms maar ik vind het ook leuk omdat het is leuk om naar jou te luisteren en speel wat je me vertelt om te spelen Wat wil ik doen op de liedje van In de Schuur? Ik wil alle ritmes spelen 1 2 3 4 bij elkaar en ook bij andere groepen spelen maar alleen op woensdag en misschien ook bij andere dagen en van groepen ik bedoel de groepen die op woensdag op muziekles bijvoorbeeld groep 8 misschien ook groep 6.

Groetjes,
Daniël (groep 7)



Ouderraad

De ouderraad van basisschool Wandelbos zet zich in om de niet-lesgebonden-activiteiten van de school te organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Suikerfeest, Offerfeest en het jaarlijkse Wandelbosfestival. Daarnaast leveren we ook een bijdrage aan de buitenschoolse sporttoernooien, zoals bijvoorbeeld het hockeytoernooi, het zaalvoetbaltoernooi en de Avondvierdaagse.

Zo'n acht keer per schooljaar is er in de avonden een vergadering waar we deze activiteiten plannen en evalueren. De data van deze vergadering kunt u vinden op de schoolkalender. Naast ouders is er ook altijd een leerkracht aanwezig. Onze vergaderingen zijn productief, maar vooral ook erg gezellig. Je leert andere ouders beter kennen en bent sneller op de hoogte van wat er leeft op school.

Vergadering 9 december

De eerste vergaderingen van dit schooljaar hebben in de teamkamer van de school plaatsgevonden. Op 9 december hebben we, zoals de richtlijnen voorschrijven, online vergaderd. We hebben toen de Warandeloop en de Sintviering geëvalueerd.

Ook stonden de kerstviering, Carnaval en het Wandelbosfestival op de agenda. In verband met de onzekere tijd en de mogelijke maatregelen valt het niet mee om activiteiten te plannen en organiseren, maar we gaan daarbij steeds uit van de mogelijkheden die we wél hebben.



Vragen? Opmerkingen? Vrijblijvend een vergadering bijwonen?

Vele handen maken licht werk, dus ouders zijn altijd welkom om aan te sluiten bij de Ouderraad. Het is natuurlijk ook mogelijk om eerst een vergadering bij te wonen, zodat je kunt beoordelen of de Ouderraad iets voor je is.

Heb je interesse om vrijblijvend een vergadering bij te wonen? Of heb je andere vragen of opmerkingen? Stuur dan een mailtje naar ouderraadwandelbos@outlook.com.